

”Beauty is in the eye of the beholder”

”Beauty is in the eye of the beholder” heter det i ett brittiskt ordspråk. ”Skönheten ligger hos betraktaren” skulle vi kunna översätta det till. Och visst är det sant i många avseenden – tycke och smak varierar, och det är inte alla förunnat att betrakta spindlar eller getingar med passionerade ögon och känslor. Men för somliga är det så. Och väl är väl det. Utbudet i snabbköpen skulle snabbt bli väldigt enahanda om alla hade samma smak som just du eller jag.

När vi ser oss omkring i naturen upplever vi människor saker och ting väldigt olika beroende på vilka tankar vi bär med oss. När vi sätter oss ned vid en damm och ser en färgsprakande trollslända flyga fram och tillbaka på lätt rasslande vingar med hisnande fart för att i nästa stund stå blickstill i sommarbrisen, så gör olika människor väldigt olika associationer. (Skrämmande) många välutbildade personer tycker sig se trollsländorna och allt annat levande som blott och bart resultatet av årmiljarder av slumpmässiga förändringar och selektion (urval) av de bäst anpassade individerna i livets ”kamp för tillvaron”. Allt i enlighet med darwinismens förväntningar. Det är en värld dominerad av krass konkurrens och överlevnad. Den som är en kristen och som lutar åt att det var så Gud åstadkom sin alltigenom goda skapelse bör tänka ett varv till. (Det blir för övrigt också temat för nästa nummer av Genesis).

Men nej, en kristen som betraktar trollsländans flykt genom trons ögon bör se någonting helt annat. Hon ser en liten varelse full av livsglädje och tillförsikt, formgiven och fulländad av teknikens och estetikens Mästare som inte sparat på vare sig tekniska lösningar eller färgerna på paletten. Inte bara för sländans egen skull, utan även för vår skull, och sin egen. För att en lovsång ska stiga upp till Honom som ville både sländan och oss.

TRONS ÖGON, SOM SAGT.

Utan de ögonen missar en människa målet med sitt liv. Utan tro är det nämligen omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. (Heb 11:6).



Att betrakta trollsländan utan tro på dess Skapare är därför inte bara en tragik i sig, som berövar betraktaren en ofantligt rik dimension i livet. Men samma trons ögon riktade åt ett annat håll är dessutom en nödvändig förutsättning för att du och jag ska få del av uppståndelsens verklighet och det eviga livet som Gud vill ge oss. Det sker nämligen först när vi

”Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja, utan av Gud.” (Joh 1:10-13)

”För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.” (Rom 10:9)

betraktar Jesus Kristus och hans död och uppståndelse genom dessa trons ögon och tar emot Honom i våra hjärtan:

Tron på trollsländans Skapare och tron på Jesus Kristus är nämligen en och samma sak – Det är så sant som det står skrivet!